



Kandidaat Bestuursfunctie Alliance d'Amitié

Maichel Kusters

Beste Leden.

Mijn dochter had het idee om te gaan handboogschieten. Ik mee om te kijken en kreeg ook een boog in mijn handen gedrukt. Nu 2 jaar verder hebben we onze eerste competitie geschoten, schieten we met veel plezier en is het handboogschieten virus goed toegeslagen. (gelukkig een virus waar je blij van wordt).

Als leden mogen wij trots zijn op onze vereniging, op de accommodatie zowel binnen als buiten en de faciliteiten die ons ter beschikking staan. Maar dat alles komt er niet vanzelf. Daar is de inzet voor nodig van ons als leden en de inzet van een bestuur.

Hiervoor wil ik mij graag inzetten en stel mij dus kandidaat voor de functie van bestuurslid van onze vereniging. De kennis en ervaring welke ik vele jaren als leidinggevende van een middelgrote onderneming en momenteel als zelfstandig ondernemer (www.shadow-ld.com voor wie geïnteresseerd) heb opgedaan wil ik graag ter beschikking stellen in deze functie.

Mijn motto:

- Tradities zijn mooi en moeten behouden blijven voor de volgende generaties. Maar blijf niet hangen in het verleden.
- Nu moeten we genieten van onze sport en zorgen we deze met zijn alle gezamenlijk en met plezier kunnen uitoefenen.
- Maar misschien wel het belangrijkste is de kijk naar morgen. Hoe zorgen we, met behulp van al onze leden, dat wij kunnen blijven schieten en dat er ook nieuwe aanwas komt. Dat deze mooie vereniging zijn positie en aanzien binnen de handboogsport behoudt en verder versterkt.

Kortom, uitdagingen genoeg waar we als nieuw bestuur aan kunnen werken en ben graag onderdeel daarvan.

Leden zijn de vereniging, het bestuur is er voor de leden.!

Met vriendelijk schietgroet,

Maichel Kusters